



'Pelgrimage van vertrouwen'

Taizé aan de Maas in Vlaardingen 28/12/2010 – 1/1/2011

Samenvatting van de eerste dag, dinsdag 28 december

Ook Vlaardingen heeft haar steentje bijgedragen aan de internationale jongerenontmoeting Taizé aan de Maas in Rotterdam.

Maandenlang zijn we als werkgroep bezig geweest met de organisatie om ruim 200 jongeren te ontvangen in Vlaardingen en te zorgen dat er 80 gastgezinnen voor hen gevonden werden.

En op 28 december was het dan zover.

Samen met een twintigtal vrijwilligers waaronder ook jongeren uit onze gemeenten hebben we de jongeren ontvangen uit diverse Europese landen: Oekraïne, Polen, Kroatië, Italië, Roemenië, Duitsland en Frankrijk.

En wat een hartelijke jongelui. De energie spatte er van af en ze hadden er allemaal zin in. En dan te bedenken dat sommige van hen er ruim twee dagen met de bus op hadden zitten.

Om halfnegen was iedereen in de Windwijzer er klaar voor en wist wat hem of haar te doen stond.

Rond 11 uur arriveerde als eerste een jonge Italiaanse priester uit Venetië. Daarna druppelden geleidelijk aan de groepjes jongeren binnen. In Nederland begin je niets zonder eerst koffie of thee te hebben gedronken dus dat werd die dag royaal geschonken.

De jonge gasten kregen daarna eerst een inleiding over wat hen te wachten stond in de klasjes van Leo en Peter.

Vervolgens werden ze ingedeeld in een groep en toegewezen aan de gastouders.

Die waren snel ter plekke om hun "kinderen" onderdak te mogen bieden.

's Middags was het heel erg druk. De pelgrims stroomden binnen. De Windwijzer leek wel de aankomsthal van een groot station. De jongelui stonden rustig en moe te wachten totdat de formaliteiten waren geregeld en ze werden gekoppeld aan hun gastouders. Om 17.00 ging de laatste mee naar één van de gastgezinnen.

Om vervolgens al snel weer naar de Ahoy te gaan voor hun programma.

Na overleg met Javier, onze contactpersoon in de Ahoyhallen, konden we naar huis.

Om 22.00 uur arriveerden de jongelui thuis bij de gastgezinnen, om spoedig in slaap te vallen na een zeer lange dag van reizen.