



'Pelgrimage van vertrouwen'

Taizé aan de Maas in Vlaardingen 28/12/2010 – 1/1/2011

Samenvatting van vierde dag, vrijdag 31 december, oudejaarsdag

Op oudejaarsdag volgde weer hetzelfde ritueel, met dit verschil dat de jongeren om 19.00 uur bij het gastgezin waren om die avond samen de maaltijd te nuttigen. De gastgezinnen hadden hun best gedaan er iets feestelijks van te maken. Tot 22.30 uur bleven de jongeren bij het gastgezin.

Om 23.00 uur namelijk startte het avondgebed in de Bethelkerk. Dit werd druk bezocht en intens beleefd

Om kwart voor twaalf werd een glaasje bubbels uitgedeeld, waarna het aftellen begon.

Om 24.00 uur werd door 400 mensen het glas geheven op het nieuwe jaar, waarna de beste wensen in het Nederlands, Engels, Roemeens, Oekraïens, Pools, Kroatisch, Frans, Duits en Italiaans door de zaal gingen.

Een ontroerend en feestelijk moment.

De oproep aan gemeenteleden, gastgevers en anderen om hapjes en oliebollen voor deze avond te verzorgen, was niet tegen dovemansoren gericht. In de glazen zaal van de Bethelkerk stond een overvloed aan heerlijkheden om de vreugde te verhogen.

Vanaf 24.00 – 3.00 uur werd het landenfeest gehouden.

Alle jongeren gaven hierin een voorstelling, die iets met het land van herkomst had. Er werd gedanst, gezongen, gemusiceerd, een film vertoond en sketches opgevoerd. Soms trilde de vloer van Bethelkerk van de meer dan honderd mensen die aan het dansen waren.