



**'Pelgrimage van vertrouwen'**

**Taizé aan de Maas in Vlaardingen 28/12/2010 – 1/1/2011**

**Samenvatting van de laatste dag, zaterdag 1 januari**

Op 1 januari was er - na een korte nacht - voor de meeste gasten eerst de gang naar de Lucaskerk waar om 9.30 uur de mis werd gehouden en daarna een afsluitende gebedsdienst in de Bethelkerk.

Om 14.00 uur werden de jongelui uitgezwaaid en kregen allen een groet mee in hun eigen taal: 'Met vrede gegroet en gezegend met licht'.

En verder konden we nog oliebollen meegeven aan onze gasten. Vlaardingse leeftocht voor pelgrims op de terugweg.

Via Ahoy gingen onze "kinderen" om plm. 15.00 uur naar het thuisland en stond hun nog een lange reis te wachten.

De pelgrimage van vertrouwen was ten einde.

In de Bethelkerk en bij de gastadressen kon het opruimen en schoonmaken beginnen.

Het waren onvergetelijke dagen.

Namens de Vlaardingse Taizé voorbereidingsgroep

Leo van der Hoest & Guus A.V. Fröberg