

## WIJKBERICHT 1 februari 2021 – jrg. 20 nr. 03

### De diensten gaan door, maar slechts via Kerkomroep en You Tube

Er worden voorlopig geen mensen meer uitgenodigd om in de diensten aanwezig te zijn.

We hopen van ganser harte dat deze situatie niet te lang zal duren. Maar voor de komende tijd vragen wij u thuis met ons mee te vieren.

Heeft u technische problemen om de verbinding met Kerkomroep of YouTube te maken, laat het dan weten. Misschien kunt u daarmee geholpen worden.

Met een hartelijke groet,

**ds. Guus A.V. Fröberg**

### Bij de dienst van zondag 7 februari

Twee verhalen over twee sterke vrouwen die beide een huishouding van gastvrijheid voeren. Twee vrouwen die het beeld oproepen van de lofzang op de sterke vrouw in Spreuken 31 : 10-31.

De Sunamitische in 2 Koningen 4 maakt ruimte beschikbaar in haar huis en hart voor de profeet Elisa en zijn knecht. De schoonmoeder van Petrus opent haar deuren en verwelkomt zijn vrienden thuis. Geen van beide krijgen een naam. De profeet Elisa en Jezus stellen zich in dienst van deze vrouwen en helpen hun leven en toekomst veilig te stellen.

We lezen deze zondag 2 Koningen 4 : 8-17 en Marcus 1 : 29-39.

### Bij de dienst van zondag 14 februari

Deze zondag gaat pastor Annabell de Jong bij ons voor.

### Avondgebed 17 februari

Deze avond is de eerste van een aantal avondgebeden in de **veertigdagentijd** op de woensdagavond met het thema '**Een nieuw begin**'. Aanvang steeds 19.30 uur en mee te vieren via: [www.kerkomroep.nl/](http://www.kerkomroep.nl/) en via [YouTube Bethelkerk Vlaardingen](https://www.youtube.com/channel/UCGk4D18111111111111111111).

### Noach

Thema van het avondgebed is Noach, tijdens en na de vloed. De vloed, het overleven in de ark staat misschien wel symbool voor ons overleven in coronatijd. We zijn min of meer opgesloten, beperkt in onze mogelijkheden. Dat levert spanning op. In de literatuur is vaak gefantaseerd over dat samenleven, over de vrouw van Noach, de ruzies onderling.

Een tweede is Noach na de vloed. Wat moet je beginnen, de wereld is woest en ledig als in den beginne? De schrijver Abel J. Herzberg heeft hier een begrip voor geïkt 'Noachose'. Hij noemde dit in verband met de overledenen uit de vernietigingskampen, die terugkeerden in hun vaderland, hun steden en dorpen en niets was meer hetzelfde. Hele families weg, huizen en inboedel weg, de mensen had het druk met de wederopbouw. Dit noemde hij Noachose.

Wat Noach restte was de wijn, de roes van de vergetelheid. Maar daar is ook de regenboog, teken van het nieuwe verbond.

Teken van een hoopvol nieuw begin.

Liturg: ds. Guus A.V. Fröberg

Guus Korpershoek: orgel

Gerard Blok: viool

## Bethel Goed Nieuws

Twee weken geleden verscheen de krant 'Bethel Goed Nieuws'.

Het is een mooie veelkleurige krant geworden, met rijk geïllustreerde goed nieuws berichten van de kinderen die meededen aan het kerstspel. Het kerstspel is nog terug te zien op [YouTube](#).

## Kerk-TV één jaar

Nog voor de coronatijd uitbrak hadden we onze eerste Kerk-TV opname op 2 februari 2020. Het bleek een toen onvoorzien, maar noodzakelijk en onmisbaar middel om met elkaar verbonden te blijven.

Kerk-TV team van harte bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar!

## We blijven met elkaar verbonden

- Via 'Onderweg', maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze slechts één in de twee weken verschijnt.
  - Via de appgroep van de Bethelkerk  
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg ([predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl); 0622524299 ) of pastor Annabell de Jong ([pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl); 0658911135).  
Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl).
  - Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld
- Alleen met elkaar zal het lukken de verspreiding van het virus terug te dringen.

## Op weg naar Pasen

### (Huis)Paaskaars



Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.

De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars. De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 3 april zal worden aangestoken is de kaars Emmausgangers. (De tweede van links op de afbeelding).

De te bestellen huispaaskaarsen zijn (van links naar rechts):

'De Levensboom', 'Emmausgangers', 'Beschermd Aarde', 'Zon, Druiven en Vissen', 'Chi-Rho Kruis' en 'Chi-Rho Kruis met Vredesduif'.

Verdere informatie is te vinden op [de website](#) van de kaarsenfabriek Boca kaarsen.

De folder kunt u inkijken in de kerk.

De huispaaskaarsen zijn **tot 1 maart** te bestellen bij de koster Frouwke Vermaat: [frouwkevermaat@ambachtoost.nl](mailto:frouwkevermaat@ambachtoost.nl) (vermeld bij uw bestelling wel u naam, telefoonnummer en adres).

## **Veertigdagenkalender 2021**

### **Een nieuw begin**

*Voor en door gemeenteleden van de Bethelkerk*

Reserveer uw veertigdagenkalender bij Carla van Ee.

Tel. 010 4354568 en mail: carlavanee@ambachtoost.nl

De kosten van de kalender is €1, - (de opbrengst is bestemd voor de vastenpot).

De kalender wordt bij u thuisbezorgd.

\*\*\*

### **Solidaridad**



Ook de verkoop van Brood & wijn voor Solidaridad is in deze Coronatijd anders verlopen. We dachten een mooie tussenoplossing gevonden te hebben door momenten te prikken waarop de

kerk of de Wereldwinkel open was, maar kort daarna ging alles op slot... Op de zaterdag dat al die prachtige 'omgekeerde-advents-tassen' naar de kerk gebracht werden zijn er nog enkele 'setjes' verkocht en kan er toch nog € 50, - over gemaakt worden naar Solidaridad.

Dit bedrag heeft de wijkdiaconie met € 50,- verhoogt tot € 100,- . Omdat het dit jaar moeilijk was om veel te verkopen.

### **Oud papier**

Op **zaterdag 6 februari (9.00-12.00u)** staat de container weer klaar aan de Goudenregenstraat en op **zaterdag 13 februari (8.30-12.00u)** staat de container aan het Verploegh Chasséplein. U kunt daar weer al uw oud papier en karton brengen. De mannen nemen het graag van u in ontvangst!

De gewichten van november waren als volgt: Goudenregenstraat 5.260 kg en Verploegh Chasséplein 3.840 kg en van de maand december:

Goudenregenstraat 3.740 kg en Verploegh Chasséplein 3.120 kg.

Na een heel lange tijd is de papierprijs sinds december gestegen van € 31,76 per ton naar € 44,50 per ton. Gelukkig weer iets meer de moeite waard!

### **Kees Brouwer**

#### **Wandelen**

De filosoof Immanuël Kant had genoeg aan zijn wandelingen door Koningsbergen (1724-1804), de filosoof Sören Kierkegaard (1813-1855) wandelde in Kopenhagen.

Wij wandelen in Vlaardingen.

Soms heb je ook niet meer nodig.

Je hoeft de natuur niet in en daar file te lopen of schaapskuddes aan het schrikken te maken. Je kunt ook domweg gelukkig wandelen in Vlaardingen op een koude, zonnige zondagmiddag om te zien dat heel veel mensen genoeg hebben aan een wandelingetje door hun stad. Je bekijkt de straten, de huizen telkens anders. Je ziet verwaarloosde panden, rommel naast de container, maar ook prachtige geveltjes en mooie ornamenten. Je geniet van de gebouwen met stijl en allure, met een rijke geschiedenis en werpt een blik op bouwels die verlangen naar de vergetelheid, zo lelijk.

Je geniet van de wind en de wijde blik als je, zoals een echte Vlaardinger, op 't Hoofd staat.

En het leukste van alles: je ontmoet mensen en maakt een praatje - natuurlijk op geboden afstand - de ene keer luchtig, de andere keer serieus.  
Ik zie nu al uit naar de zondag. (Maar wel droog graag!)

Het gedicht gaat over de Dapperstraat in Amsterdam, maar heeft voor mij juist ook in deze tijden een veel bredere strekking.

**DE DAPPERSTRAAT** (*J. C. BLOEM -1887-1966*)

Natuur is voor tevredenen of legen.  
En dan: wat is natuur nog in dit land?  
Een stukje bos, ter grootte van een krant,  
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.  
Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,  
De' in kaden vastgeklonken waterkant,  
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand  
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.  
Het leven houdt zijn wonderen verborgen  
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.  
Dit heb ik bij mijzelf overdacht,  
Verregend, op een miezeringen morgen,  
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**