

WIJKBERICHT 31 mei 2021 – jrg. 20 nr. 11

De diensten gaan via Kerkomroep en YouTube door

Voor de komende tijd vragen wij nog u thuis met ons mee te vieren.

Daarnaast nodige we voor de zondag weer een beperkt aantal mensen - tot een maximum van dertig - uit. Van harte uitgenodigd de diensten mee te vieren.

Momenteel worden de maatregel van overheidswege snel versoepeld, we mogen weer van alles.

Over de kerken, de kerkdiensten is tot op heden (31 mei) niets nieuws te melden.

Heeft u technische problemen om de verbinding met Kerkomroep of YouTube te maken, laat het dan weten. Misschien kunt u daarmee geholpen worden.

Met een hartelijke groet,

ds. Guus A.V. Fröberg

Ter inleiding op de diensten van de komende zondagen

De poëtische Paulus, bestaat die? Heeft Paulus ook gedichten of liederen geschreven? Het antwoord is ja en nee.

Van Paulus zijn geen dichtbundels bekend, evenmin bewust als kerklied geschreven kerkliederen. Wel laat hij zich af en toe poëtisch gaan of gebruikt bestaande poëzie om zijn betoog te verduidelijken of illustreren.

We vervolgen deze serie van drie en luisteren de komende zondagen nog naar naar:

Bij de dienst van zondag 6 juni

Centraal staat deze zondag 'de Christushymne', Kolossenzen 1 : 15-20.

Daarnaast lezen we uit een van deuterocanonieke boeken, Jezus Sirach 43: 28-30 een paar verzen.

De Christushymne heeft in eerste instantie alles weg van een zogenaamd 'al'iedje. Het heelal is duizelingwekkend. De Al-god is nog duizelingwekkender. Het zijn liedjes die al lang gezongen worden. De tekst uit Jezus Sirach lijkt daar een variatie op, in de Hellenistische tijd kende ze dit soort teksten en ook wij zongen of zingen liederen deze liederen: bijvoorbeeld 'Van U zijn alle dingen' (Gezang 465, Lb'73). Maar wij proberen nu juist met grote moeite af te leren om niet met 'al' te beginnen als we over God spreken. Niet bij God almachtig, alomtegenwoordig, alwetend en altijd.

En dat wil dit lied, dat Paulus voor de gemeente van Kolosse opschrijft in zijn brief, ook leren.

Bij de dienst van zondag 13 juni

Deze zondag staat 1 Korintiërs 13, Het Hooglied over de liefde, over geloof, hoop en liefde centraal.

In de gemeente van Korinthe zijn nogal wat barsten ontstaan. Want ieder vindt er zijn eigen inbreng het allerbelangrijkst, het meest bijbels. Elke groep heeft zijn eigen nummer 1. De één vindt dat het moet gaan om het geloof, de ander zweert bij het spreken in tongen, een derde vindt dat de kerk profetisch moet spreken, weer een ander vindt dat we de kennis, het onderricht niet moet verwaarlozen.

'Allemaal mooi' en prachtig' schrijft de apostel, 'maar...'

Naast en om te beginnen lezen we uit Het 'lied der liederen', het Hooglied 8:6 en 7.

Wij gedenken Fred Kal

In juni 1945 geboren was Fred misschien wel een kind van Dolle Dinsdag. Hij was Vlaardinger door en door. De plekken op te noemen waar hij zich als **vrijwilliger inzette**, is gevaarlijk, want het kan zo maar gebeuren dat ik iets vergeet. Steeds weer hoor ik van een plaats, een organisatie waar hij bij betrokken was. Tot het laatst was hij bezig met het orgel, en zo hebben we ook in de dankdienst voor zijn leven er aandacht voor gehad. In zijn liefde hiervoor kon hij zijn passie voor muziek en zijn passie voor techniek met elkaar verbinden. Fred en Carina trouwden in december 1969. Ze kregen drie zoons, Ronald, Wouter en Arjan. Fred liet ze hun eigen weg gaan, hij had er wel een mening over, maar was voor al heel erg trots op ze. Hij was trotse opa van Sam, Justin, Robin, Ivo en Jari. Hij was de opa waar je naar toe kon gaan voor een goed gesprek en een (slechte) grap.

Taizé was voor zijn geloofsleven bepalend. Hier ontmoette hij God werkelijk. Het was de muziek van Taizé waardoor hij aan het einde van zijn leven rust en Gods aanwezigheid ervoer.

We wensen Carina en de jongens, samen met de kleinkinderen en vrienden Gods troost en zegen toe.

Aan het graf afgelopen vrijdag, zong een deel van de cantorij een lied, dat Fred ons als laatste groet meegeeft:

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand, die op de vriendschap wacht.
Ik ben de het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

.... En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
Ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Annabell de Jong
Pastor, wijkgemeente Ambacht Oost

Bedankt

Ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijksfeest op 28 mei jl. werden wij verrast met een bloemenbon van onze gemeente Ambacht-Oost.

Hiervoor onze hartelijke dank. We zijn dankbaar en blij dat we dit jubileum in goede gezondheid mochten vieren.

Hartelijke Groet.

Bas en Ali Guis-van der Weijden

We gaan weer beginnen

Op dit moment vernemen we dat de verspreiding van het virus afneemt, dat de ziekenhuisopnames en opnames op de IC's dalen en dat het aantal gevaccineerden toeneemt.

Tegen die achtergrond en in de hoop en verwachting dat het beter wordt. Levend met de hoop dat het licht in de tweede helft van het voorjaar doorbreekt en in de zomer het steeds beter zal worden, zodat we straks kunnen zeggen 'de herfst zal schitterend zijn' beginnen we aarzelend maar toch zeker plannen te maken.

Allereerst:

Vanaf 15 juni willen het '**Op de koffie bij de dominee**' starten. **Iedere derde woensdagochtend van de maand van 10.30 – 12.00 uur.**

Voorlopig nog geen aansluitende lunch.

Van harte welkom.

Giften

Via Ria Korpershoek mochten we € 15,- voor de bloemenpot ontvangen.

Waarvoor onze dank.

Kerkdiensten in Vaartland

In de maand mei zijn de kerkdiensten weer 'voorzichtig' opgestart!

Het is nog een beetje spannend of het "corona-proof" lukt. Maar ik kan u zeggen: op Hemelvaartsdag was het dubbelop feest! De Binnenvaart zal vol (op ruime afstand uiteraard). Nu is In Vaartland een goede vriend(in) altijd welkom, maar helaas

Het is heel spijtig, maar vanwege de beperkte ruimte (en de anderhalve meter maatregel) is het niet mogelijk om kerkgangers van buiten bij de vieringen welkom te heten. Heel spijtig! We hopen dat deze vrienden van Vaartland gauw weer gastvrij begroet kunnen worden!

Ds. Hans Mast, Geestelijk Verzorger in Vaartland.

Oud papier

Op 5 juni is er weer de maandelijkse oud papierinzameling aan de Goudenregenstraat van 9.00 tot 12.00 uur en op 12 juni staat de container aan het Verploegh Chasséplein. De papierprijs is vrij hoog, dus wil ik u allen vragen, geef het niet aan Irado mee, maar breng het papier en karton zoveel mogelijk naar onze eigen containers. Dank u wel!

Namens de OPA-mannen,

Kees Brouwer

We gaan weer beginnen

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE KOFFIEOCHTEND

Derde woensdagochtend van de maand

16 juni

De Bethelkerk is weer open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Dit is van 10.30 -12 uur.

In de glazen zaal van de Bethelkerk.

De koffie met een koekje staat klaar.

Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!

Volgende keer: 21 juli

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
- Via de appgroep van de Bethelkerk

Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).

- Via 'Onderweg'.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg