

WIJKBERICHT 28 juni 2021 – jrg. 20 nr. 13 + Mediatief Moment

Over de kerkdiensten

Hopelijk blijft dit rubriekje, nu voor wat langere tijd weg. Tenzij we kunnen melden dat iedereen onvoorwaardelijk welkom is, d.w.z. geen aanmelden, want de anderhalve meternorm is niet meer, dus is er voorlopig weer plaats genoeg.

Maar tot zover zijn blij dat we voor de kerkdiensten wéér wat ruimer - tot een maximum van **tachtig** - kunnen uitnodigen.

Dit betekent dat iedereen zich nog steeds **moet aanmelden**: lees **HIER** de uitgebreide handleiding.

Daarnaast is het verheugend nieuws dat we vanaf komende zondag 4 juli weer alle liederen **samen gaan zingen**.

Ook het **koffiedrinken na de dienst** willen graag doen, voorlopig alleen buiten, dus alleen als het weer het naar verwachting toelaat.

Daarnaast geldt: géén mondkapje meer, maar wel afstand houden, de 1½ m norm blijft gelden.

De diensten worden daarnaast aangeboden via Kerkomroep.nl en via You Tube. Van harte uitgenodigd de diensten in de kerk of thuis mee te vieren.

Met een hartelijke groet,
ds. Guus A.V. Fröberg

Voorzangers / musici bedankt

Wij willen alle musici, zangers, organisten, violisten bedanken voor hun medewerking in alle diensten, zondagochtendiensten, diensten in de stille week, avondgebeden en uitvaartdiensten sinds eind maart vorig jaar.

Aan al deze diensten hebben jullie met grote inzet en trouw meegeholpen om zo 'de lofzang gaande te houden.'

Dit werd door zeer velen ten zeerste gewaardeerd.
Hartelijk dank daarvoor.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Bij de dienst van zondag 4 juli

We lezen de komende weken uit het Johannesevangelie. We kennen in de kerken een A, B en C jaar voor het leesrooster. In deze drie jaren staat steeds het evangelie naar Matteüs, Marcus en Lucas centraal. Johannes kent geen eigen, zeg D jaar.

Dit jaar wordt het ABC schema losgelaten en staat het Johannesevangelie centraal. Het mooie is dat we daarbij lezingen ontmoeten, die anders overgeslagen worden of misschien wel, maar anders uit één van de andere evangeliën kennen. Doorlezen in het Johannesevangelie is niet de gemakkelijkste keuze. Het is een evangelie met meerdere lagen. Johannes spreekt in het evangelie op Jezus' leven en dood, in een route van feest naar feest. De woorden zijn vaak niet letterlijk, maar raadselachtig, als gelijkenissen. We hopen op spannende, verrassende gesprekken met de teksten uit het Johannesevangelie.

- **Deze zondag lezen we Johannes 5 : 1-18**

Het begint met een verslag van hoe Jezus naar Jeruzalem komt en een chronisch zieke geneest, de man was al 38 jaar ziek. Maar het was die dag sabbat. En een genezing op de sabbat levert voor sommige groepen in Joodse samenleving van die dagen problemen op. Dit leidt tot felle reacties. De eerste doodsbedreigingen aan Jezus zijn daarmee ook een feit. De eerste lezing is Jesaja 35 : 1-7. Hierin klinkt het visioen dat voor Jezus leidend is. 'De ogen van blinden worden geopend, de oren van de doven ontsloten en verlamden zullen springen als herten.

- **Geen afsluiting seizoen maar doorstart**

Andere jaren sloten we op deze zondag het seizoen af en hadden we de overstapdienst. De overstapdienst is nu zondag 12 september. Deze zondag is geen afsluiting, maar een doorstart. We gaan weer opnieuw starten met de gemeentezang, we gaan weer beginnen met bij elkaar komen rond de koffie. We gaan weer plannen maken voor een nieuw seizoen. Nog lang niet alles is hetzelfde, er is veel veranderd en er zal misschien ook veel veranderen, maar vanaf deze zondag klinken de regels 'Zolang wij ademen, schenkt Gij in ons de kracht, om zingend te vertalen waartoe wij zijn gebracht' weer als nieuw en als muziek in de oren.

Bij de dienst van zondag 11 juli

Deze zondag staat Johannes 5 : 19-36a centraal.

Jezus spreekt hier over de Vader en de Zoon.

Het is geen gemakkelijke tekst, het is een zoektocht. Hoe woont God bij de mensen? Hij woont, Hij vindt plaats, geschiedt in de mens Jezus. Het profiel van de ware zoon, die naar de vader aardt en onlosmakelijk met hem verbonden is, vult Jezus zelf in. Hij is de eerste dader van het Woord dat hij verkondigt.

De eerste lezing is Jesaja 27 : 7-19.

In memoriam Trijntje Zonneveld-Vellekoop

Op vrijdag 18 juni jl. is Tiny Zonneveld overleden, op de leeftijd van 86 jaar.

Tiny was een sociaal mens, die in veel organisaties actief is geweest. Ze was vele jaren een actief en betrokken lid van de ouderenbond PCOB, waar ze tijdens de vakantieweken in binnen- en buitenland vaak de avondsluitingen verzorgde. Ook was ze lange tijd ouderling, bijvoorbeeld in Vaartland. Voor de zondagse kerkdiensten in Vaartland deed ze vaak de Bijbellezing, haalde mensen op en bracht ze ook weer thuis. Tiny had oog voor haar medemens en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze bracht veel bezoekjes bij ouderen die het nodig hadden. Voor haar vele vrijwilligerswerk is ze door Koningin Beatrix onderscheiden als lid in de orde van Oranje-Nassau.

Voor haar familie was Tiny een lieve moeder en fijne oma of 'Grootje'. Ze woonde 54 jaar op de Aalscholverlaan 9 en sinds januari van dit jaar in verzorgingshuis Drieën-Huysen. Het geloof was erg belangrijk voor haar. Ze vertrouwde op haar Heer en voelde zich altijd erg betrokken bij de kerk en het werk daaromheen. Een week voor haar overlijden heeft ze met haar kinderen het heilig Avondmaal mogen vieren in de DrieMaasStede, waar ze de laatste weken in de hospice verbleef. Dat moment met haar kinderen heeft ze nog intens mogen beleven.

De afscheidsdienst was donderdag 24 juni in de Bethelkerk. We lazen Psalm 23, die Tiny van tevoren zelf nog had uitgekozen. Ze koos deze Psalm vooral voor de woorden: "*Ik keer terug naar het Huis van de Heer tot in lengte van dagen*".

Organist Guus Korpershoek speelde prachtige verzen op het orgel. Ook die waren door Tiny gekozen.

Aan het graf hebben we de geloofsbelijdenis gelezen en haar daarna bij haar man Jo gelegd. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel kracht toe. Hopelijk vinden ze steun in het besef dat Tiny nu in Gods handen is.

Jan Zegwaard

Woord van dank

Voor de vele kaarten, telefoontjes, appjes en brieven die ik ontving na het overlijden van Fred wil ik jullie allen via deze weg bedanken.

Het heeft mij en de kinderen goed gedaan.

De laatste jaren van zijn leven waren niet makkelijk. Fred had het er moeilijk mee dat hij lichamelijk steeds meer moest inleveren. Door uw meeleven en belangstelling in die periode vond hij telkens weer de kracht en de moed om door te gaan.

Door de ervaring dat jullie als gemeente, vaak ook in gebed, om ons heen stonden voelden wij ons gedragen.

Carina Kal

Ouderensoos vraagt rijders

Nu bijna alle lichten op groen staan wat corona betreft durven we als leiding van de soos weer plannen te maken om in september te starten met de dinsdag-middag bijeenkomsten.

Onze gasten wonen thuis, in een aanleunwoning of in een verzorgingshuis, sommigen komen lopend maar het merendeel wordt thuis opgehaald.

Voor het rijden hebben we nog altijd vrijwilligers maar ook konden we gebruikmaken van de Rode Kruis bus. Juist deze bus waarin aardig wat mensen pasten rijdt niet meer voor dit doel.

Om toch alle leden een leuke middag te bieden zijn we op zoek naar nieuwe rijders en dat kunnen zowel familieleden als vrijwilligers zijn.

Het gaat om één keer per vier weken tussen 14.00 en 14.30 een paar mensen op halen en om 16.30 weer thuis brengen.

Aanmelden of inlichtingen bij:

Margaret Mosterd tel. 010 4357441 of 06 36269330

Hartelijke groet,

Edith de Lange

Kaartenverkoop

Cobie van der Vlies heeft als hobby kaarten maken.

Ze heeft veel nieuwe, mooie kaarten gemaakt en heeft nu een flinke voorraad om te verkopen. De opbrengst van de verkoop gaat, na aftrek van eigen kosten, naar een goed doel. Wilt u ook een aantal kaarten? Ze komt bij u aan huis zodat u ze zelf kunt uitzoeken.

U kunt haar bellen: 010-471 28 04 of 06-14 80 63 83, maar u kunt haar ook een mailtje sturen: jivandervlies@gmail.com.

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de appgroep van de Bethelkerk

Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).

- Via 'Onderweg'.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg

MEDIATIEF MOMENT

Midden in het gewone leven

Inleiding

Op dit moment probeer ik een theologisch boek 'Im weltabenteuer Gottes leben'* van Günter Thomas, professor voor de systematische theologie in Bochum, dat ik gelezen, te verwerken. Op sommige momenten deed het mij op mijn fundamenten schudden. Het is een radicaal boek, soms op het scherpst van de snede, maar zeer zeker geen pessimistisch, geen cynisch schrijven. Integendeel: de dragende woorden in dit boek zijn en blijven Geloof, Hoop en Liefde. Gaande de lezing van dit boek werd mij steeds duidelijker dat dit boek ook in Nederland gelezen en besproken zou moeten worden en we er op het kerkelijk erf met elkaar over zouden moeten spreken. Het verdient kortom een vertaling.

De (theologisch) rode draad door heel het boek is de beschrijving van de kerk als gemeenschap van wie op zoek zijn. om het avontuur dat de levende God met de wereld aangaat te herkennen en zichzelf daarin aan te treffen. In deze zoektocht leeft de gemeente door de Geest bij geloof, hoop en liefde in onderling verband. Waarom raakt mij dit boek? Omdat: het aansluit bij de oude woorden, die ik nooit verlaten heb en telkens weer opnieuw heb proberen te vertalen in mijn werk als predikant: 'kerk zijn we midden in de wereld, maar niet van de wereld.' Waarom raakt mij dit boek? Omdat er iets radicaal anders gezegd wordt, dan – mijn inziens - wat momenteel in o.a. de (landelijke) kerk gebeurt. Een kerk die zich momenteel verliest in een vormspel en de inhoud, de theologische inhoud vergeet.

Dit is niet de plaats om een uitgebreide bespreking van het boek te geven. Het zal komend jaar ongetwijfeld door gaan klinken en in het bijzonder in de vijf avonden 'Afscheid van domineesland' ** die ik gepland heb.

Voor de overdenking sta ik stil bij twee bladzijden.

Drager weet je gedragen

Ik doe dat aan de hand van een woord uit Matteüs 11: 28:

'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.'

Günter Thomas spreekt over al die mensen, in deze prestatie maatschappij die de indruk hebben dat 'de citroen uitgeperst is'. Is de gemeenschap waarin geloof, hoop en liefde wordt gecommuniceerd ten diepste niet onverdraagbaar geworden omdat zij onder druk van diezelfde prestatie maatschappij werkt? Wordt aan 'de vermoeiden en onder lasten gebukt gaanden' niet telkens weer een nieuw last

opgelegd? Krijgen de uitgeputten niet nog een tweede en derde baan erbij, in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, kerkenwerk ook? Verlangt het leven in Gods wereldavontuur een 28-urige werkdag? Trekt ook de kerk niet nog eens een te zware wissel op mij?

Deze vragen zijn niet uit de lucht gegrepen.

Religie, vrijwilligerswerk voor de kerk wordt vaak, te vaak als 'overuren' ervaren. Die uren moeten wel gemaakt worden want we zijn op weg, we kennen onze verantwoordelijkheden, ons engagement, onze strijdbaarheid. Veranderingen, kleine en grote komen nu eenmaal niet uit de hemel vallen. We hebben een opdracht en dat vraagt van ons allemaal om een tandje bij te zetten.

Maar in hoeverre kunnen we dan nog spreken van bevrijding? De medewerkers van God blijven mensen. Mensen, die moe, leeg, uitgeput en teleurgesteld raken omdat de weg lang, te lang is.

Moeten we niet erkennen dat wat wij christenen aanpakken fragmenten zijn.

We zijn knutselaars, we zijn modelbouwers, die zelden hun projecten voltooien, onze bouwsels blijven om uiteenlopende redenen onaf.

De kerk is als een laboratorium, dat af en toe in vlammen staat, ondanks alle theologische, organisatorische en kerkrechtelijke brandpreventiemaatregelen

Wij blijven in alles medewerkers en ten diepste op de barmhartigheid van God aangewezen. Het is pijnlijk en bevrijdend te kunnen zeggen: "Wir bleiben Bastler." (knutselaars) In de woorden van Martin Luther: Bettler! (bedelaars). Een bedelaar houdt zijn hand op in de hoop genoeg te ontvangen voor die dag.

Willen we als leden van de geloofsgemeenschappen niet gelijk Atlas de problemen en zorgen van de hele wereld dragen, terwijl wij zouden moet durven leven vanuit de gedachte dat we - zoals we dat in de kerk wél vaak zeggen, maar te weinig leven - 'worden gedragen'.



Daarbij denk ik aan het verhaal van Christoforus.

De mens Christoforus ontdekt in zijn gewone dagelijkse werk, dag in dag uit, van mensen de rivier overzetten, dat hij ook Christus droeg.

Midden in het gewone leven werd hij Christusdrager. Hij had geen plan op weg naar het Koninkrijk, hij deed het niet als vrijwilligerswerk in zijn kostbare vrije tijd. In zijn gewone, alledaagse werk, ontdekte hij dat hij Christus droeg.

Met andere woorden, mens van al je dagelijkse lasten en zorgen: 'drager, weet je gedragen'.



Ds. Guus A.V. Fröberg

* Vertaald: In Gods avontuur met de wereld leven'.

** Donderdagavond 4-11, 2-12, 6-1, 10-2 en 10-3, in de Bethelkerk, 20.00 uur.