

WIJKBERICHT 20 september 2021 – jrg. 20 nr. 17 + Uitnodiging Taizéviering 26 sept.

Bij de dienst van zondag 26 september

Dit is de startzondag

Na de openstelling op de burendag en de BBQ gisteren is de startzondag het derde deel van een startdrieluik.

We gaan weer een seizoen starten. Geleidelijk aan komen we weer in onze normale doen. Ook in de kerk. Normaal? Er is veel veranderd. Van sommige veranderingen kunnen we nog niet goed overzien wat de gevolgen zijn.

Midden in deze tijd lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, 'Van U is de toekomst'. Dit thema staat centraal op de Startzondag én het seizoen dat daarop volgt. Kern van het jaarthema: Jouw kijk op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat.

Wat wil dat zeggen 'Van U is de toekomst'? Zeker als U met een hoofdletter geschreven wordt. Dat klinkt alsof we de toekomst uit handen geven, maar laten gebeuren, stil maar wacht maar...' Of betekent dit We gaan in Antwoord op zijn woorden, op het woord dat ons gegeven is iets van maken. We gaan samen bouwen aan een betere wereld, een wereld van vrede en recht op een niet geplunderde aarde.

We lezen Micha 4 : 1-5 en Matteüs 6 : 9-13.

Aan de dienst werkt Hans Treurniet organist, de cantorij o.l.v. Nic Saarloos en een gelegenheidskoor van voorzangers mee. Dit koor bestaat uit de voorzangers die de afgelopen periode, toen de gemeentezang niet mogelijk was, 'de lofzang gaande hebben gehouden'.

Bij de dienst van zondag 3 oktober

Deze zondag gaat ds. Gerrit van Meijeren bij ons voor. Hij is classispredikant voor de classis Zuid-Holland-Zuid.

Wij gedenken Pleuny Korpershoek – van der Zee

"Als een schip verdwijnt achter de horizon, is zij niet weg, we zien haar alleen niet meer."

Dat zijn de woorden op de kaart van Pleuny Korpershoek. Pleuny overleed op 27 augustus 2021. Ook al hebben familie en vrienden er al een tijd naar toe geleefd blijft het afscheid nemen moeilijk.

Pleuny werd op 9 februari 1928 geboren in Rotterdam. Later verhuisden ze naar Vlaardingen, waar ze opgroeide en leerde voor coupeuse. Het was haar hobby en haar beroep. Zitten achter haar naaimachine was haar lust en haar leven en daar kwamen de mooiste dingen uit voort, variërend van gordijnen voor een toneeluitvoering van ONI tot trouwjurken voor haar dochters.

Al jong leerde Pleuny haar grote liefde Arie kennen en kregen zij verkering. Een tijd die veel gezelligheid kende maar ook veel beproevingen gaf. Zo moest Arie voor dienst naar Nederlands Indië en toen hij weer terug in Nederland was kreeg Pleuny TBC en moest zij lang kuren.

In 1954 kon er eindelijk getrouwd worden, een gelukkige tijd brak aan. Ze kregen drie kinderen, Karla, Cora en Anneke.

Velen zullen goede herinneringen hebben aan Arie en Pleuny die niet alleen in het jeugdwerk actief waren, maar het ook wel naar huis namen. Zo was Pleuny niet alleen voor haar eigen kinderen 'Ma'. Later actief in vrouwenbond en bejaardensoos was Pleuny in bekend gezicht in de Vlaardingse kerk.

Haar leven kende ook diepe dalen. Zo was het heel zwaar voor haar dat twee van haar dochters overleden en ze, toen Arie ook overleed, er alleen voor stond. Praten hierover deed ze niet. Gelukkig waren er goede vrienden die haar bijstonden.

De laatste jaren waren getekend van dementie. Het gedicht dat haar kleindochter las tijdens de uitvaart eindigt met de woorden: "Als dan de dag komt dat ik er niet meer ben, als ik afscheid genomen heb. Wil je dan vergeten dat ik jou vergat? En mij. Herinneren zoals ik was, voordat de ziekte mijn geheugen opvrat?"

Laten we haar vooral herinneren als een vrouw zoals de meeste van ons haar gekend hebben: Vol Humor en genietend van de kleine dingen in het leven.

Pastor Annabell de Jong

Wij gedenken Gerda Teerds-Borsboom

Gerda werd geboren op 9 april 1938. Ze leerde Arie kennen en 21 februari 1961 trouwden ze. Een gelukkig huwelijk, ze zei regelmatig: "We waren altijd samen". Samen kregen ze drie kinderen, Hugo, Helma en Pim. De manier hoe Helma en Ruud met Helma's ziekte omging bewonderde ze en nam zich er steeds een voorbeeld aan. Ze hield van haar kinderen en kleinkinderen en was trots op hun en hun partners.

Toen Arie in december 2020, midden in de coronagolf in het ziekenhuis werd opgenomen, was het zwaar. Te weten dat hij daar zo alleen was vond ze heel moeilijk. De eerste tijd na zijn overlijden kwam ze ook in een donker dal terecht, waar ze met de tijd uit kwam. Ze vatte weer moed, maakte weer plannen. Het zou haar wel lukken om alleen verder te gaan.

En dan kwam de grote tegenvaller, toen een slechte plek gevonden werd. "Eerlijk zeggen hoor", ze wilde weten waar ze aan toe was. En kreeg te horen dat ze niet meer lang had. Met be- en verwondering keken we hoe ze hiermee omging. Het ging altijd "goed hoor", ook al konden we zien dat het misschien niet helemaal waar was. Gerda was dankbaar voor iedereen die langskwam, voor de vele kaarten en medeleven van zo velen. Wij zijn dankbaar haar gekend te mogen hebben, en wensen haar familie veel kracht en Gods zegen toe in de komende tijd.

Pastor Annabell de Jong

Wij gedenken Alida Johanna Maria Smaal - Werner

Op 7 september is mevrouw Alida Johanna Maria Smaal - Werner overleden.

Samen met haar man Wim woonde zij aan de Parkweg en later aan de Maasboulevard. Als ik haar bezocht, waren er altijd gezellige en serieuze gesprekken. Nadat haar man 4 jaar geleden overleed, kwam Ali naar de ouderensoos. En al snel voelde zij zich daar helemaal thuis. Iedereen kon een afspraak met haar maken, behalve op dinsdag, dan was het soos tijd!

De laatste maanden voelde zij zich niet altijd wel. Nog een keer wilde ze graag met de hele familie bij elkaar zijn. Dat gebeurde in het Deltahotel. Daarna verminderde haar krachten heel snel.

Na de dienst in de Bethelkerk, waar haar kinderen en kleinkind prachtige woorden hadden om Ali te herdenken, hebben we haar te rusten gelegd op Emaus bij haar man Wim.

Velen zullen, met mij, haar altijd blijven herinneren als een hartelijke, goedlachse vrouw, en volgens sommigen nichten: De liefste en hartelijkste tante.

Cobie van der Vlies



Expositie in de glazen zaal

Momenteel is er een expositie van een serie schilderijen, getiteld 'de Schepping' van Cobie van der Vlies in de glazen zaal te zien.

Van harte aanbevolen!!!

Burendag

25 september is het Burendag



De Bethelkerk is dan van 13.00 – 16.30 uur open voor alle burens, dichtbij en ver weg. We zijn weer open. Na een periode waarin heel veel activiteiten niet of slechts online plaatsvonden, zijn we blij dat we weer open zijn om ook onze burens te ontvangen.

De Bethelkerk is deze middag open, u kunt koffie, thee en limonade drinken, de kerk bekijken, de toren beklimmen, je

kunt er oud-Hollandse spelletjes spelen en er wordt muziek gemaakt.

Verschillende musici uit de buurt komen die middag om te musiceren.

13.00 uur Edwin Vooijs, orgel

13.45 uur Band 'Je zal het maar in huis hebben'

14.30 uur Pepijn Stratmann, draaiorgel (bij mooi weer buiten, anders in de kerk)

15.00 uur Guus Korpershoek, orgel

15.30 uur Cantorij o.l.v. Niec Saarloos

16.00 uur Piet George Klootwijk, orgel

Van harte welkom op zaterdag 25 september van 13.00 -16.30 uur in de Bethelkerk.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Nieuwe jamoogst

Op de burendag 25 september in de Bethelkerk en de barbecue daarna staat de eerste jam van dit seizoen weer voor u klaar en dat terwijl we nog bezig zijn met het maken van jam. Naast bramenjam, ons 'handelsmerk' is er dit jaar veel pruimenjam. Wij hebben ervan genoten om het weer te verzamelen en te maken en we hopen dat u er weer van gaat genieten door het te eten.

Volgende koopgelegenheid is op de Nokkiebeurs, 1 en 2 oktober. Als de oogst voorbij is maken we een bestellijst, zodat u net als afgelopen jaar kunt kiezen uit de hele voorraad.

De opbrengst gaat, behalve die van 1 en 2 oktober, weer naar het project van zuster Mary in Ruiru in Kenia.

Kees en Ellen Haas



WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 5 september was de eerste actie voor de Voedselbank sinds lange tijd. Hiervoor kregen we 50 pakken rijst en zo'n 75 potjes jam. Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Op zondag 3 oktober is er weer een actie en wij vragen u dan om **een pak aardappelpuree** mee te brengen. Meer mag natuurlijk ook. We hopen dat u weer mee wil doen en het tot een groot succes wil maken.

De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben.

Omdat het helaas op zondagmorgen nog niet voor iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen kunt u ook langskomen op zaterdag 2 oktober tussen 11.00 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig is.

Als dat allemaal niet lukt mag u ook bellen naar onderstaand telefoonnummer. Dan haal ik het bij u op.

Alvast hartelijk bedankt.

Jos van den Boogert, 06-38315155

Wijkdiaconie

Zondag 8 september ontvingen wij via de bloemenpot € 42,70

In de maand augustus mocht de wijkdiaconie op de rekening de volgende giften ontvangen € 12,00, € 15,00, €20,00 en € 10,00.

Hartelijk dank voor al uw giften, hiermee zorgen wij dat de diakenen en de contactpersonen het werk kunnen doen in onze wijkgemeente Ambacht-Oost.

Zondag 10 oktober rekenen wij op uw bijdrage voor het werk van de wijkdiaconie via de bloemenpot.

Met een gift op rek.nr. IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v.

Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de wijkcontactpersonen.

Wijkdiaconie, **Jos van den Boogert**.

Giften

Ik mocht € 20,-- voor de wijkkas ontvangen.

Waarvoor onze hartelijke dank.

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de appgroep van de Bethelkerk
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
- Via 'Onderweg'.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Taizéviering

26 september

Bethelkerk – Burg. Verkadesingel 26



Gelukkig kunnen we de draad weer oppakken na de vakantie. Dit geldt ook voor de Taizégebeden.

Zondag 26 september is het eerste Taizégebed in dit seizoen in de Bethelkerk. Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, samen met een aantal zangers (m/v).

Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.

Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we 'Als alles duister is'.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Aanvang om 19.00 uur

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren. (ook via Kerkomroep en YouTube (Bethelkerk Vlaardingen)).

Namens de voorbereidingsgroep:

Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)

tel.: 010 434 84 33

e-mail: predikant@ambachtoost.nl