

WIJKBERICHT 1 november 2021 – jrg. 20 nr. 20

Over de diensten (1 november)

In de kerkenraad is afgesproken dat de 1½ meter wordt losgelaten.

U wordt niet meer uitgenodigd want iedereen is welkom!

Maar kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt. Ook al bent u gevaccineerd! De vaccins beschermen wel goed tegen ernstige covid, maar men kan het virus nog steeds doorgeven. Desinfecteer altijd de handen.

- **U wordt welkom geheten bij de hoofdingang** door commissie van ontvangst die namen afvinkt op de alfabetische namenlijst. De zijingang wordt nog niet gebruikt als ingang!
- U mag zelf weten waar u gaat zitten, maar dan wel op de stoelen of de banken boven. De stoelen worden zo gebruikt dat er 1 stoel vrij is naast bijvoorbeeld een echtpaar of een gezin. Zo is er toch nog enige afstand.
- Wilt u toch meer afstand bewaren dan kunt u plaatsnemen op de banken achter in de kerk.
- Om heen- en weer lopen in de kerken te voorkomen vragen wij om uw **jassen** bij u te houden. Omdat we ook in de wintertijd tijdens de dienst blijven ventileren, is ook aan te raden uw jas bij u te houden.
- Zowel de zijuitgang als hoofduitgang wordt vanaf nu gebruikt als **uitgang**.
- **Koffiedrinken** kan ook in de 'Hoge Zaal' als men de nodige afstand wil bewaren.
- Geen handen geven na de dienst, ook in de toekomst niet meer.
- Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat iemand positief getest wordt. De kerkenraad stelt het erg op prijs als dat doorgegeven wordt aan de scriba. De overige kerkgangers van die zondag kunnen dan gewaarschuwd worden zonder uiteraard de naam van die persoon te noemen.
- We hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. We sluiten niet uit de komende periode nieuwe maatregelen te moeten treffen.

Weet u van harte uitgenodigd,

Heleen Horsman, scriba

Bij de dienst van zondag 7 november

Een Bethelbijzonderdienst

Thema van deze dienst is de 'waarheid'. Over het waarheidsbegrip zijn dikke filosofische boeken geschreven, maar een laatste antwoord op de vraag die Pontius Pilatus al stelde 'wat is waarheid?' is niet te geven. Ligt de waarheid in het midden? Of ligt de - waarheid gevaarlijk dicht bij de - waanzin?

Als Jezus tegen Pilatus zegt dat hij is gekomen om van de waarheid te getuigen, antwoordt Pilatus, terwijl 'de waarheid' voor hem staat, met de sceptische vraag 'Wat is waarheid?'

Aan deze dienst werkt o.a. de band 'Je zal het maar in huis hebben' o.l.v. Ruud Halkes mee.

Mantelzorgbloem

In 2013 – ook na een Bethelbijzonderdienst – gaven we voor het eerst een gerbera mee.

Waarom een gerbera?

Welke bloem is nu bij uitstek de mantelzorgbloem?

De gerbera!

U weet wel, die prachtige bloem, die vaak gesteund wordt door een ijzerdraadje dat kunstig om de steel is gewikkeld.

De gerbera staat symbool voor de mens die zorg nodig heeft, het ijzerdraadje voor de mantelzorg die steun geeft aan een prachtige bloem.

Want hoewel je steun nodig hebt, hoeft nog lang niet uitgebloeid te zijn.

Maar een bloem laat zich niet eenzijdig bekeken. Daarom zijn ze denk ik rond geschapen.

Omgekeerd geldt hetzelfde.

De bloem is ook beeld van de mantelzorger zelf, die af en toe een steuntje, een duwtje, nee draadje in de rug nodig heeft.

Opdat ook de mantelzorger blijft bloeien.

Daarenboven: 10 november is het mantelzorgdag en 11 november is de dag dat we St. Maarten gedenken.

Sint Maarten verwijst naar het verhaal van de Romeinse ridder Martinus van Tours (316-397), zoon van een rijke koopman. Op een koude dag reed Maarten met een groep soldaten naar de stad. Maarten had z'n warme soldatenmantel om zich heen geslagen. Bij de stadspoort zag hij een arme man die geen jas aan had en het zichtbaar koud had. Maarten aarzelt niet, snijdt zijn soldatenmantel in twee stukken en geeft de arme man het ene stuk. Ook geeft hij de arme man nog wat geld, die natuurlijk blij en dankbaar is. Maarten kon de man niet de hele mantel geven omdat deze hoorde bij het uniform en zonder mantel zou hij de stad niet binnenkomen. (Als mantelzorger moet je ook jezelf niet vergeten!) Letterlijk geeft Maarten met zijn mantel de arme man warmte en zorg. Als dat geen mantelzorger is! Het lijkt mooi: mantelzorg geven, maar het is ook zwaar. Sint Martinus behoefde maar eenmaal een stuk van zijn mantel af te snijden. Maar mantelzorgers snijden vaak dagelijks een stuk van hun tijd af. Die tijd en meer geven ze aan hulpbehoevenden in hun eigen omgeving.

Na afloop van de dienst kunt u weer een gerbera meenemen voor de mantelzorger die wat u betreft deze bloem verdient voor alle verleende zorg dit jaar.

Bij de dienst van zondag 14 november

Deze zondag gaat ds. Freek Bakker uit Voorschoten bij ons voor.

Bij de cantatedienst van zondag 14 november

17.00 uur

Centraal in deze cantatedienst staat één van de bekendste cantates van Johan Sebastian Bach: 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' BWV 140.

De inhoud van het koraal combineert de gelijkenis van de tien meisjes die op de bruidegom wachten op de bruiloft van het Lam, symbool voor de tijd waarnaar we reikhalzend uitzien.

Guus A.V. Fröberg

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE KOFFIEOCHTEND en LUNCH

Derde **woensdagochtend** van de maand

17 november

De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Dit is van 10.30 -12 uur.

In de glazen zaal van de Bethelkerk.

De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.

Dat is om ongeveer 12.00 uur.

Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.

Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl; tel.010 4347162

of Anneke Rodenburg; tel. 010 4340055.

Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.

Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!

Knuffelactie

De actie is ten einde. Er staan nu 172 knuffels in de Glazen Zaal.

Knuffels die naar kinderen gaan van gezinnen die de voedselbank helpt.

De knuffels worden dinsdagavond 23 november ingepakt in sinterklaaspapier, waarna de voedselbank de pakjes komt ophalen.

Het was en is een prachtige actie. Dank aan iedereen die zegeltjes gespaard heeft, die knuffels gekocht heeft en ingeleverd of geld heeft gestuurd om de knuffels te kopen.

Dank in het bijzonder aan Pepijn en zijn ouders Claudia en Frank.

Guus A.V. Fröberg (21-10-2021)

Expositie in de glazen zaal



Momenteel is er een expositie van een serie schilderijen, getiteld 'de Schepping' . Na de schilderijen van Cobie van der Vlies zijn nu de schilderijen van Gerrie van der Heijden te zien in de glazen zaal te zien.

Van harte aanbevolen!!!

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 7 november is er weer een actie en wij vragen u dan om **een pak macaroni** mee te brengen. Meer mag natuurlijk ook.

We hopen dat u weer mee wil doen en het tot een groot succes wil maken.

De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben.

Omdat het helaas op zondagmorgen nog niet voor iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen kunt u ook langskomen op zaterdag 6 november tussen 11.00 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig is.

Alvast hartelijk bedankt.

Jos van den Boogert, 06-38315155

JAM

Ook dit jaar hebben we tot onze grote verwondering heel wat jam en gelei kunnen maken. We wachten nog even met verkoop in de kerk, maar u kunt wel weer jam bestellen via mail of telefoon. U bestelt en wij bezorgen – binnen Vlaardingen, bij voorkeur op woensdagavond.

De opbrengst gaat in zijn geheel naar het project van zuster Mary.

Ellen en Kees Haas

Tel. 4358606

Email: ellenkees.haas@hetnet.nl.

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl. Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de appgroep van de Bethelkerk
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
- Via 'Onderweg'.
- Via de website: www.ambachtoost.nl.
- Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg