

## **WIJKBERICHT 14 maart 2022 – jrg. 21 nr. 06 + Aankondiging Taizégebed**

### **Bij de dienst van zondag 20 maart**

Deze derde zondag van de veertigdagentijd lezen we Lucas 13 : 1-9.

Lucas 13 begint met een pittige toespraak. Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind. Ter illustratie vertelt Jezus gelijkenissen, die de scherpte laat zien van Jezus' woorden, maar tegelijk iets zeggen over het geduld dat God met mensen heeft. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden.

De eerste lezing is Exodus 6 : 2-8.

We vieren deze zondag de Maaltijd van de Heer.

Aan deze dienst werkt de cantorij mee.

### **Bij de dienst van zondag 27 maart**

De vierde zondag van de veertigdagentijd lezen we Lucas 15 : 11-32.

Een bekend gedeelte, maar halverwege de Veertigdagentijd ook een tekst die kernachtig samenvat waar het God om te doen is. Deze gelijkenis staat tussen een aantal andere die beeldend vertellen waar het koninkrijk van God mee te vergelijken is. In deze gelijkenis staat het huis van God de Vader centraal. Daar is voor iedereen plek en het is er goed. Voor de jongste zoon, die na een verkwist leven op zijn schreden terugkeert. Voor de oudste zoon, die is gebleven, maar al die tijd nog niet ontdekt heeft dat hij het beter heeft dan hij beseft.

### **Taizégebed**

#### **27 maart**

Dit is 's avonds om 19.00 uur. Van harte welkom!

### **Wij gedenken Gerard Cornelis Eugene Delfos**

Gerard overleed afgelopen zaterdag in de leeftijd van 65 jaar.

Hij was getrouwd met Niec Saarloos.

Zij vonden elkaar bijna 25 jaar geleden en vroegen 29 februari 2000 de zegen over hun huwelijk in een tijd dat dat nog niet vanzelfsprekend was. Maar in de Remonstrantse kerk te Vlaardingse kon dat wel.

Gerard was intelligent en handig met computers, altijd zoekend naar perfectie.

Hij deed veel voor anderen. Tot hij last kreeg van depressies en zijn en hun beider leven een andere wending kreeg. Ondanks dat waren er toch ook weer de lichtpuntjes, de mooie, te koesteren momenten met elkaar en met anderen, zeker ook weer de laatste jaren. Gerard overleed in het ziekenhuis.

Gerard keerde zo zei hij: 'teug naar het huis van mijn Vader'.

De dankdienst voor het leven van Gerard – geleid door Annabell de Jong die mij verving - vond donderdag 10 maart in de Bethelkerk plaats. Psalm 23 werd gelezen en gezongen en er klonk veel muziek van J.S. Bach.

Wij zijn in onze gedachten bij Niec Saarloos en bij de broers en zus van Gerard.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**

## Op weg naar Pasen

### Avondgebeden veertigdagentijd

Alle woensdagen van de veertigdagentijd is er een avondgebed in de Bethelkerk.  
**Aanvang 19.30.**

Thema van de avondgebeden is: '**Genoeg**'.

Ook mee te vieren via: [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl) en via [YouTube Bethelkerk Vlaardingen](https://www.youtube.com/channel/UC8m5k0p0p0p0p0p0p0p0p0p).

Bij de uitgang staat de '**vastenpot**' bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.

#### Woensdag 23 maart

##### Thema: '**gelijkenis van schatten verzamelen, de rijke dwaas**'

Vele goederen, opgeslagen voor vele jaren, deze nacht zal uw ziel van u genomen worden, Psalm 49

**Liturg:** Ellen Haas  
**Piano:** Marjan van Dorp

*Dit verhaal lijkt wel een illustratie bij Psalm 49.  
De rijke dwaas ziet met zijn €-tekens in de ogen niet meer waar het in het leven om gaat. Zijn vertrouwen in het leven gaat niet verder*

*dan het materiële bezit, zijn eigen hachje.  
Hij gaat grotere schuren bouwen. In het Griekse woord voor hebzucht zit: steeds meer willen hebben. Maar wat heeft de rijke eigenlijk niet genoeg?  
En hoe zit het met de schat in de hemel die nooit opraakt?  
Belangrijk genoeg om in de veertigdagentijd samen over na te denken.*



#### Woensdag 30 maart

##### Thema: '**Genoeg**'

Matteüs 6:34 (uit de Bergrede)  
Maak je geen zorgen over de dag van morgen, want morgen zal zich zorgen maken over zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

**Liturg:** Wanda Werner  
**Orgel/piano:** Guus Korpershoek

*Afbeelding: alles wat vandaag op je pad komt is genoeg*



\*\*\*\*\*

#### 'Stille' film met orgelbegeleiding 'The Phantom of the Opera'

Op zaterdag 19 maart wordt om 15.00 uur in de Bethelkerk in Vlaardingen de zwart-wit film '**The Phantom of the Opera**' uit 1925 vertoond.

Deze 'stomme' film, tegenwoordig ook wel 'stille' film genoemd, die ongeveer anderhalf duurt, wordt muzikaal begeleid door de bekende Rotterdamse stads- en Doelenorgel organist Geert Bierling. Het begeleiden van 'stomme' of 'stille' (zoals ze tegenwoordig genoemd worden) films, is één van zijn specialiteiten.

Deze filmmiddag is een co-productie van De Windwijzer en protestantse wijkgemeente Ambacht-Oost. Zij bieden u de gelegenheid om een unieke vertoning van deze mooie oude zwart-wit film met instrumentale begeleiding te zien.

De film vertelt het verhaal van een gemaskerde figuur die in de donkere kelders van het Parijse operagebouw woont, en angst inboezemt op iedereen die er komt. Hij wordt waanzinnig verliefd op een onschuldige, jonge zangeres, Christine, en wijdt al zijn tijd aan haar om een grote ster van haar te maken.

U kunt zich voor de film aanmelden via [aanmelden@dewindwijzer.nl](mailto:aanmelden@dewindwijzer.nl).

Toegang: € 7,50 incl. thee- of koffie. De Bethelkerk bevindt zich aan de Burgemeester Verkadesingel 26 in Vlaardingen. De kerk is geopend vanaf 14.30 uur.

### **De Passion 40 daagse ook in de Bethelkerk**

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk vanaf 2 maart 2022 The Passion 40daagse. Gemeenten in heel Nederland doen hier aan meedoen door een concert en een paaswake te organiseren: een unieke kans om het verhaal van Pasen op een aansprekende en laagdrempelige manier te delen in je dorp, stad of wijk.



**THE PASSION 40DAAGSE**

**BESTEL NU JE TICKETS**

**KOM NAAR THE PASSION 40DAAGSE MET KEES POSTHUMUS**

9/4	20:00	<b>HEILOO</b>	TER COULSTERKERK
10/4	20:00	<b>RAALTE</b>	PLASKERK RAALTE
13/4	20:00	<b>VLAARDINGEN</b>	BETHELKERK

[zingenindekerk.nl/passion40daagse](https://zingenindekerk.nl/passion40daagse)

Het thema van The Passion 40daagse is, net als The Passion zelf: Alles komt goed?! Dit zijn woorden van hoop. God belooft ons een nieuwe wereld. Ook al voelt het nu nog niet altijd zo, Pasen laat zien dat er een nieuw begin mogelijk is.

### **Ook de Bethelkerk doet mee.**

door een optreden van Kees Posthumus op **woensdag 13 april om 20.00 uur**. Kees Posthumus is o.a. verhalenverteller.

In een toelichting op dit optreden schrijft Kees Posthumus : 'Onze verhalen gaan over Pasen. In de laatste twee verhalen ontmoeten Maria Magdalena en de Emmausgangers de verrezen Heer. Beter kan het niet komen.'

Kaarten zijn €10,- en zijn [HIER te bestellen](#).

En een Passionviewing door en met de jeugd op donderdag **14 april om 20.30 u.**

### **Wijkdiaconie**

Afgelopen zondag 13 maart ontvingen wij via de bloemenpot € 68,30.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en giften de afgelopen maand.

Met een gift op rek.nr. IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v.

Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de wijkcontactpersonen.

Wijkdiaconie, Jos van den Boogert.

### **Oud Papier**

Op zaterdag **2 april** staat de container weer klaar aan de Goudenregenstraat en zaterdag **9 april** staat de container aan het Verploegh Chasséplein. U bent dan weer hartelijk uitgenodigd om uw papier en karton te komen inleveren.

De Oud Papier Commissie heeft een gift van € 500,00 gegeven voor hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne en dit bedrag verdeeld over giro 555 en Stichting Spoetnik Vlaardingen.

De opbrengst oud papier van januari was: Goudenregenstraat 4,90 ton á € 112,50 p. ton en Verploegh Chasséplein: 2,86 ton á € 112,50 p. ton.

De opbrengst oud papier van februari: Goudenregenstraat 3,78 ton á € 116,25 p. ton en Verploegh Chasséplein: 4,10 ton á € 116,25 p. ton.

Zo, u bent weer een beetje op de hoogte en u ziet dat het nog steeds best de moeite is om te blijven sparen!

Namens de Oud Papiermannen,

**Kees Brouwer**

### **Even in quarantaine**

Het is dinsdag 8 maart.

Je voelt een kuchje. Laat ik even voor de zekerheid een zelftest doen. Straks komen twee mensen die willen gaan trouwen en je wilt niet dat..

Het resultaat van de zelftest was, dat ik dat gesprek moest annuleren en per telefoon heb gedaan, een aantal niet onbelangrijke vergaderingen aan mij voorbij moest laten gaan, de derde avond 'Afscheid van domineesland' naar do 7 april moest verplaatsen en het avondgebed en de dankdienst voor het leven van Gerard Delfos heb overgedragen aan Annabell.

Annabell: ook langs deze weg wil ik je hiervoor ten zeerste bedanken. Fijn dat dit zo soepel en snel geregeld kon worden. Teamwork, waar geen cursus voor nodig is!

Voor het overige: als u dit leest, hoop ik weer aan het werk te zijn.

En verder: dank voor de bemoedigende appjes en mailtjes, bloemen en aanbiedingen om eventueel de boodschappen te doen.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**

### **We blijven met elkaar verbonden**

- Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij: Heleen Horsman - [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl). Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de appgroep van de Bethelkerk  
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg ([predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl); 0622524299 ) of pastor Annabell de Jong ([pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl); 0658911135).
- Via 'Onderweg'.
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl).
- Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**

---

**Taizéviering**  
**27 maart**  
**Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26**



Zondag 27 maart is er weer een Taizégebed in de Bethelkerk.

Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, samen met een aantal zangers.

Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.

Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we 'Heel het duister is vol van luister door uw licht'.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

### **Aanvang om 19.00 uur**

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren, (ook via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl) en [YouTube](https://www.youtube.com/) (Bethelkerk Vlaardingen).

Namens de voorbereidingsgroep:

**Ds. Guus A.V. Fröberg** (contactadres)

tel.: 010 434 84 33

e-mail: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl).