

WIJKBERICHT 28 maart 2022 – jrg. 21 nr. 07 + Mediatief Moment

Bij de dienst van zondag 3 april

Op deze zondag genaamd Iudica, 'Doe gij, O God, mij recht' gaat het over recht en rechtvaardigheid.

De evangelietekst van vanochtend is geen misselijke tekst. Het gaat er hard aan toe en Jezus zoekt het conflict op. Het is dit conflict dat de vraag oproept die de christenheid vanaf het eerste begin heeft bezig gehouden: had dit niet op een andere manier gekund? Was het nodig dat Jezus aan zijn eigen missie ten gronde zou gaan? Waarom moest hij komen als lijdende, waarom moest hij sterven?

De eerste lezing is Jesaja 58 : 6-10, de evangelielezing is Lucas 20 : 9-19.

Bij de uitgang staat de '**vastenpot**' bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.

Bij de dienst van zondag 10 april, Palmzondag

We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij komt in eenvoud op een ezel.

De omstanders zijn enthousiast. De spanning loopt op.

Wat is het dat Jezus met zijn intocht heeft willen uitdrukken?

Ik denk dat het dit is: dat zijn wijze van leven, vanuit liefde en erbarmen, vanuit acceptatie van de ander en vanuit het geloof in een God van vergeving en liefde, dat die wijze van leven het écht koningschap weergeeft.

De eerste lezing is Filippenzen 2 : 5-11, de evangelielezing is Lucas 19 : 29-40.

Bij de uitgang staat de '**vastenpot**' bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.

Bij de dienst van Witte Donderdag

14 april, 19.00 uur

We naderen het feest van Pesach, en Jezus houdt met de zijnen maaltijd. Maar waar bij de andere evangelisten dat het jaarlijkse paasmaal betreft, de Seideravond, vermijdt Johannes dit bewust.

In plaats daarvan vertelt Johannes het verhaal van de voetwassing. Daarin wordt zichtbaar gemaakt hoe ver Jezus' gevende liefde gaat, zijn solidariteit zich strekt. Vaak wordt in de uitleg de nadruk gelegd op de betoonde liefde, het navolgen, door ook de minste te zijn, de voeten te wassen.

Maar begint het niet met jezelf de voeten te laten wassen?

Het is oneindig gemakkelijker om de ander tot jouw project van liefdadigheid te tonen, dan zelf het project van iemand anders te zijn.

De eerste lezing is Jeremia 31 : 31-34, de evangelielezing is Johannes 13 : 1-15.

In deze viering delen we brood en wijn.

Aan de dienst werkt de cantorij o.l.v. Niec Saarloos mee. Piet George Klootwijk is organist.

Bij de dienst van Goede Vrijdag

15 april, 19.30 uur

Deze dienst lezen we de passie naar Johannes (Joh. 18 en 19) in de vertaling van de Naardense bijbel. Daarna is er de 'kruismeditatie'. 'Het beklag God onder de mensen' klinkt, we bidden de gebeden van Goede Vrijdag en we doven de paaskaars. Aan de dienst werkt de cantorij o.l.v. Niec Saarloos mee. Guus Korpershoek is organist

Voorganger is ds. Guus A.V. Fröberg.

Bij de dienst van Stille Zaterdag

16 april, 22.00 uur

In de Paaswake op deze stille zaterdag beginnen we in stilte, in de duisternis. Het licht van de paaskaars komt binnen, de meegebrachte huispaaskaarsen, de kaars van Vaartland worden aangestoken.

Het licht breekt de duisternis.

Wij gedenken in deze nacht onze doop en vernieuwen de doopgeloofte en belijden met elkaar dat als nieuwe mensen in verbondenheid met elkaar willen leven.

Wij gedenken in deze nacht onze doop en vernieuwen de doopgeloofte en belijden met elkaar dat als nieuwe mensen in verbondenheid met elkaar willen leven.

En dan is het Pasen. De klok luidt 'De Heer is waarlijk opgestaan!'

Voorgangers : ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong.

We lezen deze avond Genesis 8: 13-22, Jozua 3: 14- 4: 7, 1 Koningen 19: 8-15, Jesaja 55: 1-11 en Marcus 16 : 1-9.

We nodigen iedereen van harte uit een huispaaskaars of zijn of haar doopkaars aan te steken aan de nieuwe paaskaars.

Na afloop hiervan wordt u van harte uitgenodigd om met paasbrood en een glas sap van de druiven (gegist of ongegist) het feest van de opstanding te vieren.

Medewerking wordt verleend door de cantorij o.l.v. Nic Saarloos en Edwin Vooijs: orgel.

Bij de dienst van Pasen

Samen zingen 9.45 uur, 10.00 uur dienst.

Met medewerking van de zanggroep Jun.

Avondgebeden veertigdagentijd

Alle woensdagen van de veertigdagentijd is er een avondgebed in de Bethelkerk.

Aanvang 19.30.

Thema van de avondgebeden is: '**Genoeg**'.

Ook mee te vieren via: kerkomroep.nl en via [YouTube Bethelkerk Vlaardingen](https://www.youtube.com/channel/UC8vXpYkqYkqYkqYkqYkqYkq).

Bij de uitgang staat de '**vastenpot**' bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.

Woensdag 6 april

Thema: 'Onze Vader'

Geef **ons** heden ons dagelijks brood. Jubeljaar.
Matteüs 6: 9-13

Liturg: Annabell de Jong
Gitaar / zang: Loes van Hutten
Orgel / piano: Guus Korpershoek

Aanvang: 19.30 uur



*Heb je wel eens zo veel brood
gegeten dat je dacht: nu heb ik
echt genoeg? Elke zondag bidden
we in de kerk: 'Geef ons vandaag
ons dagelijks brood'.*

*Sta je er dan wel eens bij stil wat dat betekent? Voor jezelf, maar ook voor de
ander? Het gaat er niet alleen om dat **ik** genoeg te eten heb, maar **wij**
allemaal. En er klinkt ook iets van genoegzaamheid in mee. Want er is genoeg
voor vandaag, en daar mogen we ook genoeg mee nemen.*

Wij gedenken Ineke van Duijvenbouden

Ineke overleed afgelopen donderdag, 10 maart in de leeftijd van 61 jaar.

Ineke was een zeer betrokken, sociaal mens.

Haar hart stroomde over van liefde voor haar medemensen, voor dieren, haar hond in het bijzonder en de natuur.

Ze poëtisch, muzikaal.

We lazen een deel van psalm 104, een psalm waar Ine erg van hield.

De psalm zingt op een grootse en meeslepende wijze van de schepping.

Met beelden ontleent aan de natuur wordt een monument voor schepping neergezet. Ine hield van deze natuurlyriek, deze symfonie van woorden.

Het deed haar denken aan de Veluwe, waar ze van hield. Ze sprak ook over zichzelf in deze beeldtaal van de natuur. Ze vergeleek zichzelf met 'een boom die een leven lang giftige sappen had opgezogen'. Maar ten diepste bleef het een boom die volop vrucht droeg en deze aan heel veel mensen schonk.

De laatste weken van haar leven woonde ze bij haar vader en werd ze daar met grote liefde en toewijding door Jaap en de familie verzorgd.

Die weken zijn voor allen kostbare weken geweest.

De dankdienst voor het leven van Ineke van Duijvenbouden was vrijdag 18 maart in de Bethelkerk, waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats Emaus.

Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij Jaap en Mar en de kinderen Arjen, Karel en Thea.

Ds. Guus A.V. Fröberg

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 3 april a.s. is er weer een actie en wij vragen u dan om **pakken rijst** mee te brengen. Meer pakken mag natuurlijk ook en is altijd welkom. We hopen dat u weer mee wil doen en het tot een groot succes wil maken.

De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben, of als aanvulling op de pakketten. In maart hebben we een groot aantal blikjes vis in geleverd.

Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Om het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen is er de mogelijkheid om zaterdag 2 april tussen 11,30 en 12.00uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig is.

Alvast hartelijk bedankt.

Jos van den Boogert, 06-38315155

Bijbelleerhuis

Woensdag 6 april vervolgen we de inspirerende ochtenden rond de psalmen. Deze keer lezen we psalm 22. De psalm van Goede Vrijdag. 10.30 uur in de Bethelkerk.

Afscheid van domineesland

Donderdag 7 april
20.00 uur.

Over het belang van de liturgie en kerkmuziek. Medewerking wordt verleend door organist en cantor Edwin Vooijs. Een vraagje ter inleiding : Welk lied is - op dit moment - je favoriete kerklied, melodie en/of tekst? En kun/wil je dat kort op de komende avond toelichten? Laat wel even weten of je komt. I.v.m. tafel en stoelen klaarzetten, koffie en thee.

Van harte welkom.

Uitnodiging Paasviering

Graag nodigen wij u uit voor de Paasviering, samen met de ouderensoos, **op dinsdag 12 april van 11 tot 12 uur** in de **Bethelkerk**.

Een viering van Witte Donderdag naar Pasen.

Ds. G. Fröberg zal een gedeelte van de dienst leiden waarin we zittend het Heilig Avondmaal met elkaar vieren.

Het koor Marcato, o.l.v. Ria Korpershoek zal medewerking verlenen aan de dienst. Guus Korpershoek bespeelt het orgel.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om met elkaar een drankje te drinken.

Alle gemeenteleden, ook uit de andere wijken, zijn van harte uitgenodigd.

Voor vragen kunt u bellen naar Marry v Wijk. Tel. 434.11.95

De Passion 40 daagse ook in de Bethelkerk

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk vanaf 2 maart 2022 The Passion 40daagse. Gemeenten in heel Nederland doen hier aan meedoen door een concert en een paaswake te organiseren: een unieke kans om het verhaal van Pasen op een aansprekende en laagdrempelige manier te delen in je dorp, stad of wijk.

Het thema van The Passion 40daagse is, net als The Passion zelf: Alles komt goed?! Dit zijn woorden van hoop. God belooft ons een nieuwe wereld. Ook al voelt het nu nog niet altijd zo, Pasen laat zien dat er een nieuw begin mogelijk is.

Ook de Bethelkerk doet mee.

Door een optreden van Kees Posthumus op **woensdag 13 april om 20.00 uur**. Kees Posthumus is o.a. verhalenverteller.

In een toelichting op dit optreden schrijft Kees Posthumus : 'Onze verhalen gaan over Pasen. In de laatste twee verhalen ontmoeten Maria Magdalena en de Emmaüsgangers de verrezen Heer. Beter kan het niet komen.'

Kaarten zijn €10,- en zijn **HIER** te bestellen.

Ook is er een Passionviewing door en met de jeugd op donderdag **14 april om 20.30 uur**. We kijken op groot beeldscherm samen naar de uitzending van The Passion.

Oud Papier

Op zaterdag **2 april** staat de container weer klaar aan de Goudenregenstraat en zaterdag **9 april** staat de container aan het Verploegh Chasséplein. U bent dan weer hartelijk uitgenodigd om uw papier en karton te komen inleveren.

De Oud Papier Commissie heeft een gift van € 500,00 gegeven voor hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne en dit bedrag verdeeld over giro 555 en Stichting Spoetnik Vlaardingen.

De opbrengst oud papier van januari was: Goudenregenstraat 4,90 ton á € 112,50 p. ton en Verploegh Chasséplein: 2,86 ton á € 112,50 p. ton.

De opbrengst oud papier van februari: Goudenregenstraat 3,78 ton á € 116,25 p. ton en Verploegh Chasséplein: 4,10 ton á € 116,25 p. ton.

Zo, u bent weer een beetje op de hoogte en u ziet dat het nog steeds best de moeite is om te blijven sparen!

Namens de Oud Papiermannen,
Kees Brouwer

Sam's kledingactie voor kinderen in Oeganda



Ieder jaar is er de kledingactie van Sam. Het is voor een goed doel, hulp voor schoolkinderen in Oeganda. Op **zaterdag 9 april** kunt u kleding brengen bij de Bethelkerk. Van 10 tot 12 uur staan er mensen klaar om de kleding in ontvangst te nemen. Handdoeken, kussens en dekbedden kunnen we helaas niet aannemen. Voor de kinderen in Oeganda is de bijdrage heel belangrijk. Doordat ze met uw steun weer naar school kunnen, krijgen ze meer kans op een betere toekomst.

We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen. We hopen u zaterdag 9 april te zien. Alvast hartelijk dank!

De diakenen van de Bethelkerk

LENTEMARKT 23 APRIL 2022 10 -14 uur!

Ambacht-Oost organiseert weer de jaarlijkse 'ROMMEL'-, BOEKEN- en PLANTJES markt! Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!

Daarnaast kunt u genieten van kop koffie/thee met wat lekkers, of soep, broodje of een tosti.

Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maakt andere blij!

De opbrengst gaat naar SPOETNIK... voor plaatselijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Wil je HELPEN met de MARKT?

Klaarzetten.....opruimen....gezellig de hele dag?

Of iets LEKKERS voor bij de koffie bakken.?

Alle hulp is welkom!

Geef je op bij Corrie: 010 4347575 of Marianne j.wilt1@chello.nl.

Ook het inleveren van bijv. D.E. punten (a.u.b. geteld) bij Corrie!

Inleveren voor div. (geen meubels) voor de markt....

Dinsdag	19 april	14-16 uur
Woensdag	20 april	14-16 en 19-20 uur,
Donderdag	21 april	10-12 en 14-16 uur
Vrijdag	22 april	10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer en een goeie opbrengst.
En op veel gezelligheid!

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl. Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de appgroep van de Bethelkerk
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
- Via 'Onderweg'.
- Via de website: www.ambachtoost.nl.
- Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg

MEDIATIEF MOMENT

PAASNACHT

Het feest der feesten!

Ik heb bij de paasnacht altijd de beschrijving voor ogen van de paasnacht in Hippo, de Noord-Afrikaanse stad waar Augustinus bisschop was. Deze paasnacht is prachtig beschreven in het in 1947 verschenen boek 'Augustinus de zielzorger' - een studie over de praktijk van een kerkvader' van F. van der Meer (1904-1994).



In de Paasnacht werden de nieuwelingen in het geloof gedoopt. Het was de meest vreugdevolle nachtwake van de christenheid. Het is volgens Van der Meer moeilijk voor te stellen hoe verrukt de mensen toen waren bij dit feest van de opstanding van Christus. Er was dan "een mystieke alomvattendheid en een forsheid in de blijdschap welke wij niet meer kennen, en waarvan de middernachtelijke Paasliturgie bij de Russen nog enig denkbeeld kan geven".

De 'Grote kerk' in Hippo was in de Paasnacht stampvol. Het is een viering door de nacht heen tot de vroege morgen.



In de Paasnacht is de kerk helder verlicht. Ook de preek is dan één spelen met licht. 'Zonder twijfel moest Christus in de nacht verrijzen, omdat hij door zijn verrijzenis ook onze duisternis heeft verlicht'. Augustinus maande zijn kinderen met de woorden van de apostel: 'ook gij waart eens duisternis, nu echter zijt gij licht in de

Heer.' Hij keek naar de vele lichten in de kerk en zei: 'In dit huis van gebed hebben wij alle lichten aangestoken: moge God die eens op zijn woord licht deed ontstralen aan de duisternis, licht doen opstralen in ons hart, zodat wij evenzo licht maken in ons binnenste.'

Het is het feest van het Licht tegen het donker.

De nieuwe paaskaars wordt brandend binnengedragen, we delen het licht.

Het feest waarin we vol vreugde uitroepen: 'De Heer is waarlijk opgestaan'.

In zo'n vreugdevolle nacht heffen we het glas 'gegist of ongegist druivensap' met elkaar.

Het is Pasen!

Soms wordt wel eens gezegd dat Afrikaanse of evangelische christenen als enige met vreugde en blijdschap de kerkdienst beleven en zich zo uiten. Die stelling heb ik nooit gedeeld. Wij kennen die vreugde ook. Wij vieren in volle vreugde de Paasnacht. Daar komt alles samen. Daar begint het, ieder jaar opnieuw.

Het licht heeft ons aangestoten.

Dit jaar mogen wij weer Pasen vieren. Voluit.

Dat we met velen het licht in de paasnacht mogen verdelen.

En de paasmorgendienst dan? Dat is in wezen één grote nagalm van de paasnacht!

Ds. Guus A.V. Fröberg