

## WIJKBERICHT 19 september 2022 – jrg. 21 nr. 17

### Bij de diensten:

**25 september** vieren we de startzondag in de Bethelkerk.

**Aan Tafel!** Is het thema van deze dienst. Ds. Yvonne Schoonhoven en pastor Annabell de Jong gaan samen in deze dienst voor. Welkom om 10:00 uur.

Na afloop van de dienst gaan we samen aan tafel. Neemt u ook iets mee? Laat het dan weten aan [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl).

**In de dienst van 2 oktober** gaat ds. Hugo Habakotte voor.

In deze dienst vieren we samen het Heilig Avondmaal. Welkom om 10:00 uur.

### Burendag 24 september



24  
SEPT  
2022

# Burendag in de Bethelkerk

- \* MUZIEK
- \* SPELLETJES
- \* ROMMELMARKT
- \* TOREN BEKLIMMEN

Van 13.00 - 16.30 uur  
Burgemeester Verkadesingel 26 Vlaardingen

GRATIS  
ENTREE

### Startzondag 25 september



"Aan tafel!" is het thema van de startzondag - wat heeft soep er nou mee te maken?. Dat zult u horen op 25 september.

En zijn er mensen die dan soep willen maken voor de gezamenlijke lunch na de dienst? Ook salades zijn heel erg welkom. De lunch is van 12:00 – 13:30 uur.

Dus: als u een soep of een salade wilt maken dan graag doorgeven aan: **Heleen Horsman**, 06-28 37 35 67 of e-mail [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl).

## Bedankt

Lieve gemeente,

Ik wil jullie mede namens Nelleke allemaal heel hartelijke bedanken voor het prachtige afscheidswEEKEND.

- Bedankt : allen die op vrijdagavond voor ons een heerlijke Bijbelse maaltijd verzorgden.  
Na een leven 'heidens' koken wordt het tijd om Bijbels te koken.
- Bedankt allen die vrijdag de bonte avond van theater, zang en muziek, poëzie, ware woorden organiseerden.  
Het was een feest van woorden en muziek, een avond die ons nog lang zal heugen.
- Bedankt allen die meehielpen de afscheidsdienst te organiseren.
- Bedankt voor het prachtige cadeau. We zullen hier een mooie bestemming voor gaan zoeken.
- Bedankt ook voor de Beth in glas, een prachtig object.

Deze jaren in de Bethelkerk zijn voor mij heerlijke jaren geweest. Wat een geweldige groep mensen vormt deze wijkgemeente. Een groep die creatief was en is, de handen uit de mouwen steekt en realiseert wat wordt bedacht. De wijkgemeente Ambacht-Oost is voor mij een schoolvoorbeeld van een oplossingsgerichte gemeente. Er is een probleem, we willen iets doen, hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dit probleem oplossen? Kan het niet linksom, dan rechtsom. Een gemeente ook, die elkaar schraagt en draagt, omziet naar elkaar en de wereld om haar heen.

Ik heb deze jaren ook nog bijgeleerd. Ik noem het regelmatig.

De bands 'Je zal het maar in huis hebben' en 'Kaya' hebben mij geleerd hoe niet specifiek religieuze muziek en liedteksten kunnen functioneren binnen een kerkdienst. Daarvoor ben ik hen dankbaar.

Het zijn twaalf en een half prachtige jaren geweest.

Jaren waarin we veel met elkaar konden doen en delen. Waarin we konden 'lachen en juichen'.

Natuurlijk zijn het soms ook moeilijke jaren geweest.

We moesten afscheid nemen van geliefde gemeenteleden, er waren voor velen moeilijke perioden.

En er was de coronatijd, die weer vroeg om een heel ander kerkzijn en met elkaar verbonden zijn en blijven.

Laten we daarom ook dankbaar zijn dat we deze dagen bij elkaar mochten zijn om dit afscheid te vieren en niet vanwege de corona slechts via You Tube en Kerkomroep met elkaar verbonden zijn.

Het zijn mooie jaren geweest. Jaren waarin ik met hart en ziel aan het predikantschap gehoor heb kunnen geven. Het waren mooie en rijke jaren in achtereenvolgens De Rijp, Koog aan de Zaan/Zaandijk, Voorschoten en Vlaardingen. Jaren waarin ik geen dag getwijfeld heb aan mijn roeping predikant te zijn.

Laat ik tenslotte mijn hoop en verwachting uitspreken.

- Ik hoop en verwacht dat de Algemene Kerkenraad in overleg met het College van Kerkrentmeesters doorpakt in haar besluit om weer een predikant te beroepen voor Ambacht-Oost.
- Ik hoop en verwacht dat de contacten met andere kerken in Vlaardingen onder andere in de Verzamelde Kerken van Vlaardingen en het Kerkterras,

met de gemeente en gemeenschap Vlaardingen in brede zin worden uitgebouwd en verstevigd.

Alleen zo kunnen we voluit kerk zijn, alleen zo kan de kerk apostolair, missionair zijn.

- Ik hoop en verwacht dat de wijkgemeente Ambacht-Oost, de Bethelkerk, verder gaat op de wijze die ze was: creatief, oplossingsgericht, met zorg voor elkaar en de medemens.

Het ga jullie goed!

Vaya con Dios en à Dieu!

**Guus A.V. Fröberg en Nelleke Slootweg**

### **Brief van ambulant predikant Yvonne Schoonhoven**

#### **Beste gemeenteleden van de Bethelkerk,**

Vanwege het emeritaat van jullie predikant Guus Fröberg heeft de wijkgemeente bij het Dienstencentrum van de PKN een ambulant predikant aangevraagd, ter ondersteuning van pastor Annabell de Jong en ter overbrugging van de vacatureperiode.

Welnu, die ambulant predikant is ondergetekende. Bij deze stel ik me graag aan u voor. Mijn naam is Yvonne Schoonhoven, ik ben 55 jaar oud en woonachtig in Den Haag. Ik heb theologie gestudeerd in Amsterdam en Utrecht.

Na mijn afstuderen wilde ik niet direct predikant worden. Daarom heb ik eerst zo'n 9 jaar maatschappelijk werk gedaan bij de Sociale Dienst van Den Haag. Daarna ben ik geestelijk verzorger geworden in verschillende verzorgings- en verpleeghuizen, ook in Den Haag. Dat werk doe ik nu al bijna 20 jaar.



Vanaf 1 september ondersteun ik jullie gemeente vooral in het pastoraat. Ik heb daar heel veel zin in! Ik hoop met velen van u kennis te mogen maken. Ook zou ik graag af en toe willen voorgaan in de kerkdienst op zondag, zodat ik snel een bekend gezicht voor u word. Op welke zondagen dat zal zijn is (nog) niet bekend, maar we houden u op de hoogte. Tot gauw!

Een hartelijke groet van ds. Yvonne Schoonhoven

Tel.: 06 12 18 60 84,

E-mail: [yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl](mailto:yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl)

## Zes avonden over niet/niet meer geloven



\\ ZES  
AVONDEN \\

# HOLY SPIRIT

EEN SERIE OPEN GESPREKKEN  
OVER ZINGEVING EN HET LEVEN

ELKE 4e DONDERDAG VAN DE MAAND  
29 SEP / 24 NOV / 22 DEC / 26 JAN / 23 FEB / 23 MRT

19:30 UUR IN DE BETHELKERK  
VLAARDINGEN

Meer informatie of aanmelden?  
Pastor Annabell de Jong  
pastore@ambachtoost.nl

Voor deze zes avonden is iedereen van harte uitgenodigd. Maar in het bijzonder willen we mensen aanspreken die met vragen rond geloof en zingeving rondlopen. Diegenen die misschien gelovig opgegroeid zijn, maar met de tijd meer afstand hebben gekregen tot de kerk.

Ik verwacht confronterende en constructieve avonden met diepgang. Probeer het uit, neem een vriendin of vriend mee.

Ondersteund door de gelijknamige serie van Lazarus door Marjon Moed, gaan we elke avond in gesprek over diverse onderwerpen. De eerste avond gaan we het hebben over:

**Is het een probleem als ik niet meer geloof?**

**Zet alvast in je agenda:**  
29 september, 19:30 uur in de Bethelkerk.

## Troostkantine



**DE  
TROOST  
KANTINE**  
koffie, thee en  
een luisterend oor

**Wat is De Troost Kantine:** Laagdrempelige verliesbegeleiding voor deelnemers die daar behoefte aan hebben. (geen therapie groep)

**Voor wie:** Voor mensen, van binnen of buiten de kerk, die een verlies ervaring hebben en troost nodig hebben. Hierover hun verhaal kwijt willen, in gesprek gaan met elkaar en mogelijk lotgenoten willen ontmoeten waar ervaringen mee gedeeld kunnen worden.

**Waar is het:** De Troost Kantine is in de Bethelkerk, 1 keer per maand op donderdagmiddag 15-17 uur. De eerste keer bent u welkom op **13 oktober**.

**Annabell de Jong** – Pastor Bethelkerk



## Donderdagen

In het nieuwe seizoen hebben we op de donderdagen verschillende activiteiten gepland. Hier een overzicht:

1e donderdag: Bethelcafé

2e donderdag: Troostkantine

3e donderdag: Bethelcafé

4e donderdag: 6 avonden "Holy Shit": 29 september, 24 november, 22 december, 26 januari, 23 februari en 23 maart



## ACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK



Op zondag 2 oktober a.s. hebben we de actie voor de Voedselbank. Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een **blikje vis (bijvoorbeeld tonijn)**. Meer dan één blikje mag natuurlijk ook en is altijd welkom. We hopen dat u weer mee wil doen en het tot een groot succes wil maken. Er worden momenteel in Vlaardingen meer

dat 200 pakketten per week verstrekt.

De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten en voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben. Zou het niet heel fijn zijn als we voor voldoende ophalen voor alle pakketten!

In het eerste weekend van september hebben we 125 pakken macaroni van u mogen ontvangen. Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen is er ook de mogelijkheid om op zaterdag 1 oktober tussen 11.30 en 12.00uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig uw bijdrage af te geven. Hartelijk dank dat uw mee wil doen.

**Informatie:** Jos van den Boogert, 0638315155

### **We blijven met elkaar verbonden**

- Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsma [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl). Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de appgroep van de Bethelkerk. Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar pastor Annabell de Jong ([pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl); 0658911135).
- Via 'Onderweg'.
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl).
- Via [Facebook](#) @BethelkerkVld, [twitter](#) @BethelkerkVld en instagram @bethelkerk\_vld



- Via 'Onderweg'.

### **Pastor Annabell de Jong**

#### **ACTIVITEITENOVERZICHT**

**Berichtjes kunt u sturen naar:** [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl).

#### **Zaterdag 24 september**

Burendag 13:00 – 16:30 uur

#### **Zondag 25 september**

Startzondag - pastor Annabell de Jong 10.00 uur met lunch

en ds. Yvonne Schoonhoven

Cantatedienst 17.00 uur

#### **Maandag 26 september**

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

#### **Dinsdag 27 september**

Cantorij 20.15 – 22.00 uur

#### **Donderdag 29 september**

Geloofsgesprek 19:30 uur

#### **Zaterdag 1 oktober**

Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Inleveren Voedselbank 11.30 – 12.00 uur

**Zondag 2 oktober**

Dienst - ds. Hugo Habekotté  
Heilig Avondmaal

10.00 uur

**Maandag 3 oktober**

Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

**Donderdag 6 oktober**

Bethelcafé

14:30 uur

**Zaterdag 8 oktober**

Oud papier Verploegh Chasséplein

08.30 – 12.00 uur

**Zondag 9 oktober**

Dienst - Mw. Marjo Korpel

10.00 uur

**Gedicht van de week**

Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen?  
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

**De Vrede (Toon Tellegen)**

*Kijk, daar gaat de vrede.  
Iedereen springt op.  
Waar? Daar! In die blauwe jas!  
Ze drukken hun neus tegen het raam,  
leunen op elkaars schouders.  
Hij is heel klein.  
Ze hebben hem nog nooit gezien.  
Ze roepen: vrede! vrede!  
Hij hoort hen niet,  
verdwijnt uit hun gezicht.  
Ze voelen hun hart bonzen  
en gaan weer naar binnen, grijpen elkaar beet  
en aarzelen.  
Moeten ze elkaar doodslaan of moeten ze elkaar kussen?  
Wat moeten ze doen?  
Jij mag het zeggen, fluisteren ze.  
Nee, jij.  
Nee, jij!  
Jij!!*